

START

SMÅGAN

BERGA

TRANSTAD

FISKARHEDEN

MÅNGSBODARNA

RISBERG

EVERTSBERG

OXBERG

HÖKBERG

ELDRIS

MÅL MORA

ORSA

TECKENFÖRKLARING

	Information		Badplats
	Logi		Dricksvatten
	Restaurang		Övernattningstuga
	Affär		Slogbod
	Skidbacke		Utsikt
	Sevärdhet		



Efter cirka 3 km och hela 178 stigningsmeter når du upp till Vasaloppets högsta punkt: 528 m över havet.

Bra fiske och fina hjortronmarker.

Köldhålet Tennäng, efter cirka 28 km, ligger i en lågpunkt i Vanåns dalgång. Enligt vissa uppgifter var det -40°C under Vasaloppet 1987.

Där Tennådalsvägen korsar leden sägs Gustav Vasa ha övernattnat hos paret Barbro och Mats, i ravinen Barbrograv, på sin färd mot Norge. Eftersom Gustav Vasa ville hålla sig gömd, visade paret honom till ett björnide strax väster om Risberg där han kunde sova tryggt om natten.

Mittemellan Berga by och Mora ligger Vasaloppets fjärde kontroll Evertsberg. Den skidåkare som är snabbast hit vinner det så kallade Bergspriset – en stanka (ett laggkärl) – som har tillverkats i byn.

Vasaloppetsstenen vid den gamla skolan är ett sandstensblock, brutet på historisk mark vid Mångsbodarna, där namnen på alla Bergsprisets vinnare finns inristade.

Backen upp mot Oxberg fick först benämningen "Suckarnas Backe", men efter Sven-Åke Lundbäcks segerryck i Vasaloppet 1981 blev det "Lundbäcksbacken". Med en höjdskillnad på 50 m har Vasaloppet avgjorts flera gånger just här.

Stommen i Oxbergs kapell uppfördes av Oxbergs och Gopshus byamän. Huset stod färdigt på 1720-talet och tjänade till en början som bönehus innan det blev kapell omkring 1800.

Ta Linnéstigen upp till toppen. Vandringen börjar vid foten av slalombacken och snirklar sig sedan upp för Gopshusberget. Strax innan toppen finns grillmöjligheter med utsikt över Österdalälven.

Cirka 19 km från målet i Mora finns den plats där Mora-Nisse år 1945 gjorde sin berömda omvallning och plockade in nio minuter på ledaren Gunnar Wärdell och segrade med drygt en minut.

Gopshus var Vasaloppets kontroll åren 1937-1962 och spåret gick på byvägen genom byn.

Här stod Anders Zorn 1907 och utförde målningen "En flykting" med Gustav Eriksson Vasa åkandes på sin väg från Mora till Sälen.

Premiäråret 1922 passerade spåret banvakstugan i Läde. Strål Lars Eriksson gick in till svärfadern, banvakten Frykberg, och fick sig en bastant måltid innan han fortsatte och kom i mål som åttonde man.